

Tilmeldingsblanket

Jeg ønsker at blive
medlem af Den slesvigske Kvindeforening

Fornavn _____

Efternavn _____

Adresse _____

Telefon _____

E-mail _____

Fødselsdag _____

Underskrift _____

Blanketten bedes udfyldt sendes/mailes til

info@dskf.de eller

Marike Hoop, Norderstr. 74, 24939 Flensborg
eller gives til din kredsformand.

DEN SLESVIGSKE KVINDEFORENING

Tilsluttet Sydslesvigsk Forening

oplysning netværk socialt arbejde
velvære helse



interessefællesskab kreativitet
kvindeliv debat hygge



www.dskf.de

info@dskf.de





Historien

Den slesvigske Kvindeforening blev den 20. marts 1922 grundlagt som en reaktion på den dårlige økonomiske situation og de nationale spændinger, der prægede 20'erne. Kort efter grundlæggelse af foreningen blev der oprettet 10 lokalforeninger. Det store humanitære og sociale arbejde startede ved medlemmernes uegennyttige indsats og med økonomisk hjælp fra Danmark.

I 1920 måtte de danske i Sydslesvig leve med ikke at komme tilbage til Danmark, og man holdt sammen, så meget det lod sig gøre. På den tid var der stor fattigdom og brug for megen hjælp. Det vigtigste var at komme rundt med denne hjælp, og enkelte sygeplejersker cyklede fra sted til sted. Det var et stort pionerarbejde, som man ikke kendte andre steder, men efterhånden kom flere kvinder til, og foreningen voksede sig stor.

Efter 1945 blev foreningen større, og man kunne bedre komme i kontakt med hinanden. Opgaverne voksede, og foreningen fik en husholdningskonsulent, og denne stilling eksisterede op til midten af 80'erne.

Først i 50'erne gik en gruppe i gang med håndarbejds-kufferten, der leverede ideer og materiale til selv at gå i gang. Håndarbejdscentralen blev dog nedlagt omkring årtusindskiftet, da korssting gik af mode.

I dag

Beskæftiger man sig med Kvindeforeningens historie og vedtægter, så er der hen over de 100 år, foreningen har eksisteret, sket store forandringer. Spørgsmålet er, om der stadigvæk er behov for en kvindeforening, og hvad formålet er i dag?

Vi lever i en travl tid, hvor kvinderne er på arbejdsmarkedet, måske har børn og skal klare mange opgaver i hjemmet. Ligestillingen halter ofte bagefter. Alligevel og måske lige derfor er det vigtigt at mødes med andre kvinder og dyrke fælles interesser. På sigt giver det, især i vores tid, mening at skabe et fællesskab, som også er der, når børnene flytter hjemmefra og pensionsalderen kommer.

Der er aktive kredse i Humtrup, Agtrup, Ladelund, Harreslev, Store Vi, Tarp, Lyksborg, Brébøl, Sønder Brarup og Thumbby.

Der kan efter behov skabes nye interessenetværk, kredse og kvindegrupper.

Se mere på www.dskf.de

